

# הצהרת סנט גלן למען חיים דתיים משותפים ולקיום דו שיח בין דתי

## 1

### עובדות:

היום חיים בקנטון סנט גלן בני דתות שונות: נוצרים, יהודים, מוסלמים, הינדואים, בודהיסטים ועוד. מספר ניכר של אנשים לא מרגישים מחוייבים לאף דת. הרבה מחברי הדתות הלא נוצריות הם זרים המתגוררים בשוויץ. החיים המשותפים במיגוון עשיר זה איננו תמיד קל. יש רבים החשים זאת כאיום אליו יש להתייחס במלוא הרצינות. המוכר דורש הגנה והזר דורש הכרה. שני הצרכים מוצדקים. בכל הקהילות הדתיות השונות קיימים פחדים ודעות קדומות שמושרשים בהיסטוריה מעיקה.

## 2

### אנו מתחייבים:

- א. אנו מתחייבים לוותר על שיפוט כוללני של אנשים בני דתות אחרות. זכותה של כל קהילה להיות נאמנה לדתה ולהשתנות לפי דרכה. אנו פתוחים לכך שקהילות דתיות יגלו בעזרת דו שיח אמת משותפת, אותה יקבלו, יחלקו וימסרו הלאה.
- ב. אנו מאמינים שאלוהים מקבל את כל הברואים שפונים אליו בכנות, גם אם הם פונים אליו ומכבדים אותו באופנים שונים. לכן אנו מעודדים את התפילה המשותפת בחגיגות מאחדות. אנו מקפידים על כך שההבדלים לא יימחקו אלא יוסברו.
- ג. אנו בעד זכויות אדם עבור כולם. ההתייחסות לאלוהים ולדת מחייבת אותנו באופן מיוחד לשמור ולהגן על זכויות האדם. תשומת לבנו המיוחדת מופנית לשוויון זכויות האישה.
- ד. אנו מכירים בעיקרון שמותר לקרוא בשם לשוני הקיים והנחוץ בין בני אדם ויחד עם זאת אנו יודעים ששוני זה, יחסי הוא. כולנו ברואי אלוהים. לכן אנו מקדמים תרבות רבגונית. איננו מחפשים זהות דתית ותרבותית דרך סגירה והתבודדות. אנו שואפים לחיים משותפים דרך דו שיח. אנחנו פועלים למען חברה רבגונית ואינטגרטיבית על בסיס ערכים הומניסטיים ראשוניים ועל בסיס דמוקרטי וחוקתי.
- ה. אנו חווים ליצוניות ופונדמנטליסטיות בכל דת שהיא כצורת אמונה חסרת סובלנות הזורעת שינאה ופחד ויוצרת אלימות. אנו מתרחלים מכל צורה של ליצוניות המאיימת, נלחמת ושופטת אנשים בעלי דעות שונות. בגלל שעדרון הדתות שלנו מחויב לסובלנות ושלוש אנו מחפשים בעלביות ובסבלנות את השיחה הבין דתית ואת החיים השיתופיים.